

het blad van

MAANDBLAD NUMMER 44 DECEMBER 1968

BIJ ABBONNEMENT 75 CENT
LOS GEKOCHE F1,-
IN BELGIE BFRS. 15,-

baren de beer

voor alle kindertjes



BAREND GEEFT LES

1. De volgende morgen verloopt het ontbijt een beetje rommelig.

- Kijk, Pimpernel, zegt Toto. Ik kan mijn kom chocolademelk met één poot optillen.

Maar de beweeglijke Oscar zit met zijn stoel te wiebelen en de kom chocolademelk valt... ploep! over het helderwitte tafelkleed.

Het wordt tijd dat ik eens wat aandacht aan jullie opvoeding ga besteden brocht Barend. Voor straf mogen jullie niet met de anderen gaan skiën!



Klaasje, Pimpernel, Sufferdje en Pepita hebben dikke truien aangetrokken en warme mutsen opgezet.

De felle zon schittert op de verse sneeuwlaag en de zonnestralen weerkaatsen in allemaal prachtige kleuren. De kinderen binden hun skies onder.

- Wees maar niet bezorgd, Barend, roept Dada. Ik zal wel een oogje in het zeil houden!



Het Blad van Barend de Beer
verschijnt elke maand

Redactie: Mieke Elffing Rein van Rooij
Adres Redactie: Beursstraat 23, Amsterdam-C.
Telefoon (020) 22 18 77. Postbus 1290. Telex 14634.

Adres Administratie, Abonnementen- en advertentie-afdeling:
Noordinde 8, Leiden. Telefoon (0 17 10) 2 67 41. Postbus 2.

Abonnementsprijzen (bij vooruitbetaling):
In Nederland: bij bezorging per maand 75 cent
per post per half jaar (6 nrs.) 14,50
per post per jaar (12 nrs.) 19,—
Buiten Nederland: per (zee)post per jaar (12 nrs.) 12,—
Losse nummers: Nederland 11,— België 8frs. 15,—

Betaling postabonnementen:
Postgiro 629800 N.v. Het Blad van Barend de Beer, Leiden.
Bank: Amsterdam-Rotterdam Bank N.V., Leiden.

Uitgever: Rotogravure Pers N.V.,
Galgewater 22, Leiden. Tel. (01710) 2 67 41.

Het copyright van deze uitgave berust bij Claude Laydu,
Raymond Labois en de Rotogravure Pers N.V.



2. - En wij dan? vragen de stoute beertjes.

- Naar binnen, kleine ondeugden! commandeert Barend. Ik ga jullie vanmorgen les geven.

De vier beertjes durven niet tegen te stribbelen. Barend kijkt zó boos!

3. Barend pakt een krijtje.

- We beginnen met het alfabet!

Maar als Barend zich weer omdraait, wacht hem een verrassing...

- Hé, stouterikken! Geen zuigflessen tijdens de les! Geef maar hier...

We gaan de O schrijven. Pak allemaal een potlood!



4. - Hij doet het niet, klaagt Toto, die zijn potlood op de kop houdt. Maar meester Barend is geduldig:

- Je hebt je potlood verkeerd vast! En jij, Fanfan, niet op je duim zuigen! Maar Remi, dat is toch geen O... dat is een inktvlek!



5. - Kijk, ik ben klaar! jubelt Oscar, die onder de tafel vandaan komt kruipen.

Hij laat Barend een bladzijde vol prachtige ronde circels zien.

- dat is buitengewoon ... erg knap, Oscar! Hoe heb je dat gedaan?

- Oh, heel makkelijk oom Barend. Kijk maar ...

6. Het beertje duikt onder de tafel en komt tevoorschijn met een servet-ring en een doos boenwas.

- Kijk, zo maak ik mooie rondjes!

- Deugniet dat je bent! gromt Barend. Zo is het geen kunst. Je moet een potlood gebruiken!



7. Barend begint werkelijk boos te worden. Maar de beertjes zijn niet zo'n strenge meester gewend. Van mama Emilia mogen ze altijd doen waar ze zin in hebben.

Op de berenschool leren we hele andere dingen, protesteren de beertjes. En gooien hun potloden in de lucht!



8. Goed, laat dan maar eens zien wat jullie op school geleerd hebben, antwoordt Barend.

- Wie het hoogst springt, roepen de vier beertjes in koor.

Ze klimmen vlug op de tafel en springen daarna met een sierlijke sprong op de grond.

9. - En wie het vlugst kan rollen!

In een fractie van een seconde rollen de beertjes zich op, en voordat Barend ze kan tegenhouden duikelen Toto, Remi, Fanfan en Oscar de besneeuwde berghelling af.

Er zit voor Barend niets anders op om maar hetzelfde te doen.

BOEMBERDEBOEM!



10. - Wat leren jullie leuke dingen op school, schatert Barend, waarom die aardige kleuterbeertjes eigenlijk schrijven leren?

EINDE

COCO, de papagaai

Knip de verschillende delen netjes uit,
en plak ze daarna op de juiste plaats.



HET KERSTBOOMPJE



1. - Hu, vort Dada! roept Sufferdje. En Dada trekt de wagen. Hij is in zijn nopjes, want hij gaat met zijn vriendjes naar de bergen. Ze willen allemaal met elkaar Kerstmis vieren bij mevrouw Emilia, de zuster van Barend. En de hoeven van Dada klepperen vrolijk over het weggetje.

Binnen in de wagen hebben Barend, Klaasje, Pimpernel en Pepita het heel gezellig. Ze bewonderen het mooie landschap waar ze langs komen.

- Kijk, jongens! Daar is Val Martin al! roept Barend opgetogen. Hij herkent direct zijn kleine geboortedorpje.

Iedereen stapt uit de wagen. Het is erg koud. Maar de kinderen, en ook Barend hebben zich warm aangekleed. Ze spannen Dada uit, en doen de luiken en de deur zorgvuldig dicht.

- Zo, nu kunnen we verder lopen, zegt Barend.

- Op weg allemaal!





2. Dada vindt het machtig om vrij tussen alle rotsen door te rennen. Ik wist niet dat jij met je hoeven zelfs in de bergen niet uitglijdt, zegt Barend een beetje afgunstig. Hij moet goed zijn best doen om Dada en de kinderen bij te houden, want de pakjes die hij meesleept, zijn zó zwaar!

3. Ze zijn nu al tot de hoogte geklommen, waar de dennebomen groeien.

- Ooooh! Wat zijn die mooi, roept Pepita vol verrukking.

- Dat kleintje daar zou mooi zijn voor Kerstmis, mijmert Pimpernel.

- Deze bomen zijn allemaal van zijn zuster Emilia, zegt Barend.

- Het is echt niet erg als we er eentje uitzoeken.



4. - Ha fijn, dan gaan we de mooiste uitzoeken! Zegt Klaasje.

Maar de bomen zijn allemaal zó mooi, dat het moeilijk is er een uit te kiezen.

- Deze hier!

- Nee, kijk! Die in de verte!

- Die is veel te groot om mee naar huis te nemen.



5. - Kom gauw, schreeuwt Pepita. Ze heeft een prachtig boompje gevonden.

- Kijk nou es, hij heeft zijn takken heel dicht tegen elkaar staan, net of hij het koud heeft.

- Wat een schatje Ja, die nemen we! roepen alle kinderen.

6. - Nu jullie het er allemaal over eens zijn, moeten we dit denneboompje heel voorzichtig behandelen, zodat we het niet beschadigen. Zorgvuldig schept Barend de aarde weg, en dan haalt hij het boompje met wortels en al uit de grond.

- Na Kerstmis planten we het weer op zijn eigen plaatsje terug!



7. Sufferdje en Klaasje dragen het boompje zo voorzichtig als ze kunnen. Nog maar een paar honderd meter en dan komen ze bij de grot.

- Emilia, mijn lieve zuster! juicht Barend. En hij geeft haar een dikke zoen.



9. Maar de kinderen planten het boompje heel voorzichtig in een doos vol verse aarde. En dan spreidt het zijn takken uit en reikt ze naar zijn nieuwe vriendjes. De kinderen hangen er ballen en engelenhaar in. En ze zetten kaarsen op de takken.



8. Binnen in de grot is het een en al vrolijkheid! De beertjes zijn verschrikkelijk blij dat ze hun vriendjes weer zien en ze halen de gekste streken uit. Bij al dat lawaai voelt het boompje zich een beetje eenzaam, en het vraagt zich af wat er met hém zal gebeuren.



10. - Oh, wat is hij nu mooi!
- En zo prachtig versierd!
Het kleine bergboompje is een echt kerstboompje geworden. Het is erg gelukkig dat de kinderen en de beeren met stralende ogen naar hem kijken, en als het boompje kon praten zou het vast en zeker zeggen:
GELUKKIG KERSTFEEST!

EINDE

VOOR DE KNAPPERDS MET KLEURKRIJT



ZET **ÉÉN** KRUISJE BIJ DE RONDE
EN TEKEN EEN CIRKEL NAAST DE
VIERKANTE VOORWERPEN!



DRIE STUKKEN
GEREEDSCHAP
HOREN NIET BIJ
EEN TIMMERMAN.
WELKE?



ZET **ÉÉN** KRUISJE
BIJ DE DIEREN
DIE VLEES ETEN,
EN **TWEE** KRUISJES
BIJ DE DIEREN
DIE PLANTEN ETEN!



ANTWOORD: B, D, E, EN G ZIJN VLEESETERS, 3, 5, EN 11 HOREN
NIET BIJ DE GEREEDETSCHAPKIST VAN EEN TIMMERMAN.

Spelletjes

DEZE AUTOMOBILIST HEEFT PECH. HIJ STAAT ZONDER BENZINE EN WEEET NIET HOE HIJ BIJ DE POMP MOET KOMEN. KUNNEN JULLIE HEM HELPEN?



ONDER ELKE SERIE TEKENINGEN IS EEN RUIMTE VRIJ GELATEN, ZODAT JULLIE DE DIEREN MOOI NA KUNNEN TEKENEN.



DE KERSTSTAL

Deze kerststal netjes uitknippen en daarna rechtop zetten. Je mag zelf weten waar je de figuurtjes plaatst.





YANG CHU CHU, HET KLEINE CHINEESJE



HET DINER IS KLAAR...



EEN
HEERLIJKE SCHOTEL
WARME RUST!



IK GA THEE
ZETTEN EN DAARNA
ROEP IK TINO!



MMMM,
WAT KOMT ER EEN
HEERLIJKE GEUR
UIT DE KEUKEN!



WAT RUKT DAT
ZALIG!



VERRUKKELUK!



IAÀÀ...IAÀÀ...
KOM VLUK
YANG CHU CHU!



JE BENT EEN
LELIJKE DIEF, GROTE
SCHURK! MAAK DAT
JE WEG KOMT!



DANK JE WEL,
TINO. KOM WE
GAAN LEKKER
SMULLEN!

EINDE

Sparen jullie al voor de grote kleurenplaten van Barend de Beer en zijn vriendjes Klaasje en Pimpernel? Jullie weten hoe dat gaat: in de linker benedenhoek van deze pagina zit een bon, die je moet uitknippen en goed bewaren. Als je er vier verschillende van hebt kun je die reuze-platen thuis krijgen. Je moet dan die bonnetjes mét f 1,25 aan postzegels in een